



ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

School year 2020-21



Ποίημα της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΛΛΑ, συγγραφέα παιδικών βιβλίων.

Σου χαρίζω πολλά **ΑΛΦΑ** για ν' ανέβεις, όλο ν' ανεβαίνεις



Νιότη σου. Πάρε το **ΞΙ** μαζί σου για την Ξεγνοιασιά, αλλά και το **ΟΜΙΚΡΟΝ** σου είναι απαραίτητο για να έχεις ένα Όραμα. Το **ΠΙ** σου το χαρίζω για να χαράξεις την Πορεία σου

και το **ΡΟ** για να τη σπείρεις με Ρόδα όσα γίνεται. Και μην ξεχνάς ποτέ το **ΣΙΓΜΑ**, το Σχολείο σου,

γιατί αυτό σου έμαθε με **ΤΑΦ**, τα Τραγούδια της γνώσης.

Είθε το **ΥΨΙΛΟΝ** να σου χαρίζει Υγεία

και το **ΦΙ** να φωτίζει με **Φως** τα σκοτεινά μονοπάτια, ώστε να είναι άφθονα τα **ΧΙ** για άφθονα Χαμόγελα που να ευφραίνουν την **Ψυχή** σου

γεμάτη πάντα από **ΩΜΕΓΑ**, για τα Ωραία και τα μεγάλα.

Αφιερωμένο στα εκτάκια του GGT

με όλη μας την αγάπη!!!

Clever Greeks

The Ancient Greeks invented many things,

Like water mills, steam engines, and maps.

They founded democracy,

Drama and philosophy,

The Ancient Greeks were really clever chaps.

Astronomers from Greece worked out

The Earth goes round the sun.

It took hundreds of years before

Everyone else caught on.

The genius Archimedes once had

An idea that made him shout "Eureka"

He jumped out his bath, and ran down the path,

Then ran about naked like a streaker!

Another genius called Pythagoras

Once discovered a very famous sum.

This guy though, unlike the other fellow,

Did not show everyone his bum.



Student 1



Με λένε Ρόκκο. Τα γενέθλιά μου είναι στις 25 Απριλίου και γεννήθηκα το 2007. Είμαι 14 ετών. Ζω στο Μπέντφορντ της Μασαχουσέτης. Παίζω ποδοσφαίρο , πρώτη και τρίτη βάση στο μπέιζμπολ. Παίζω κέντρο στο μπάσκετ. Παίζω βιντεοπαιχνίδια και κανό αθλητικά όταν είμαι μόνος

Πράγματα που πρέπει να ξέρετε για μένα:

Είμαι Πορτογάλος

Είμαι και Έλληνας από της μητέρας μου την πλευρά.

Πράγματα στα οποία είμαι καλός:

Μαθηματικά

Αθλητικά

Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στην ζωή μου είναι:

Οι γονείς μου επειδή έχουν πληρώσει για τα μαθήματά μου, ώστε να μπορώ να παίξω.

Ο Παππούς και η γιαγιά μου γιατί μου έχουν πάρει ότι θέλω.

Είμαι ευγνώμων για:

Την θεία μου γιατί ήταν σαν μια δεύτερη μαμά για μένα

Εάν έκανα τρεις ευχές:

Για την υγεία μου

Τον πλούτο μου

Την οικογένειά μου

το σπίτι μου

το φαγητό μου

Σε 10 χρόνια από τώρα θα είμαι:

Θέλω να είμαι πιο γρήγορος

Δεν θέλω να πάω στο γυμνάσιο

Θέλω έναν αδερφό

Σε 10 χρόνια από τώρα θα είμαι:

Σε δέκα χρόνια, θα είμαι 24 χρονών

Σε δέκα χρόνια, θα αποφοιτήσω από το κολέγιο και θα τελειώσω με το σχολείο.

Σε δέκα χρόνια, δεν θα ζήσω με τους γονείς μου.

Κατάφερα να έχω μερικές ωραίες αναμνήσεις στα χρόνια του ελληνικού σχολείου μου. Μία ανάμνηση που είχα ήταν ότι ήμουν πάντα φοβισμένος την πρώτη ημέρα του σχολείου. Μια άλλη ανάμνηση που έχω είναι όταν μια δασκάλα φώναξε επειδή δεν ήξερα τι ήταν η μέρα του ΟΧΙ παρόλο που ήξερα αλλά δεν ήξερα πώς να το εξηγήσω στα ελληνικά. Και η τελευταία μου ανάμνηση είναι ότι έμεινα πίσω μια χρονιά με τον φίλο μου γιατί δεν ήθελα να είναι μόνος του

στην τάξη χωρίς να ξέρει κανέναν. Χάρης στο ελληνικό σχολείο, μπόρεσα να απολαύσω πολλές ωραίες αναμνήσεις.

Student 2



Το όνομά μου είναι Νίκος Παπαθανασίου και γεννηθηκα στις 23 Απριλίου.

Ποιος είμαι

Είμαι ευγενικός, είμαι αστείος. Μου αρέσει να κάνω ποδήλατο και να ψαρεύω. Μου αρέσει να είμαι γύρω από την οικογένειά μου. Μου αρέσει να παίζω βιντεοπαιχνίδια.

Κάτι που πρέπει να ξέρετε για μένα είναι ότι μου αρέσει να διαβάζω.

Είμαι καλός

- Είμαι καλός φίλος
- Είμαι καλός στα μαθηματικά

Ποιος είναι σημαντικός

- Καποιος που είναι σημαντικός για μένα είναι οι γονείς μου γιατί με ενθαρρύνουν να συνεχίζω να προσπαθώ σκληρά.

Είμαι ευγνώμων για

- Τους φίλους μου γιατί κάνουν την μέρα μου καλύτερη.

Αν είχα τρεις επιθυμίες θα ήταν:

1. Θα ήθελα να είχα ένα σπίτι στην Ελλάδα
2. Να είχα ένα σκάφος στην Ελλάδα
3. Να είχα ένα εκατομμύριο

Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είμαι:

Θα ήθελα να βρίσκομαι σε μία κινηματογραφική εταιρία που γυρίζει ταινίες. Θα ήθελα επίσης να έχω μία γυναίκα και ίσως παιδιά. Θα ήθελα να είμαι ακόμα ευγενικός.

Οι καλύτερες αναμνήσεις από το Ελληνικό σχολείο είναι:

Η πρώτη καλύτερη ανάμνηση από το ελληνικό σχολείο είναι όταν πήγαμε στο σπίτι του Άκη. Παιξαμε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και φάγαμε πίτσα. Αυτή ήταν η πρώτη καλύτερη μνήμη γιατί είδαμε όλους και μπορέσαμε να παίξουμε μεταξύ μας. Επίσης, πρέπει να δούμε είναι και εκπαιδευτικό και μετά φάγαμε και μπισκότα. Αυτή ήταν η πρώτη καλύτερη μνήμη από το ελληνικό σχολείο.

Η δεύτερη καλύτερη ανάμνηση από το ελληνικό σχολείο ήταν όταν όλοι πήγαμε μαζί και φτιάξαμε καλάθια για φιλανθρωπικό ίδρυμα, που τα έδωσε σε μειονεκτικά παιδιά. Αυτή ήταν η δεύτερη καλύτερη ανάμνηση, καθώς που συναντηθήκαμε και κάναμε κάτι καλό, και πρέπει να ξαναϊδωθούμε. Και πάλι πρέπει να ξαναπαίξουμε μπάσκετ που ήταν και πολύ διασκεδαστικό. Αυτή ήταν η δεύτερη μνήμη από το ελληνικό σχολείο.

1. Θα ήθελα να γίνω μπασκετμπολίστας όταν μεγαλώσω.
2. Θα ήθελα να είναι καλά στην υγεία τους ο μπαμπάς και ο θείος μου.
3. Θα ήθελα να εξακολουθήσω να κάνουμε παρέα με τον Γιώργο.



Student 3



Να σας συστηθώ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΑΣ

Γεια, το όνομά μου είναι Γιώργος, γεννήθηκα στις 4 Μαρτίου.

Έχω καστανά μαλλιά, παίζω ποδόσφαιρο και λακρός και μου αρέσει να είμαι ενεργός.

Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλέ.

Μου αρέσει να κάνω hangout με τους φίλους μου και να κάνω ποδηλασία.

Πηγαίνω στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Έχω ένα σπίτι εκεί και μια οικογένεια.

Ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε για μένα είναι ότι δεν θέλω να χάσω στον αθλητισμό.

Είμαι καλός στον αθλητισμό, το ψάρεμα και το τρέξιμο.

Στη ζωή μου οι γονείς, οι αδελφές, τα ξαδέρφια και οι φίλοι μου είναι σημαντικοί για μένα.

Είμαι ευγνώμων για τους γονείς μου, το σπίτι μου και τους φίλους μου γιατί κάνουν τη ζωή μου καλύτερη.

Αν είχα τρεις ευχές, θα ήταν να παίζω ποδόσφαιρο όταν μεγαλώσω, να δω τα ξαδέρφια μου πολύ και να βλέπω ακόμα τους φίλους μου όταν μεγαλώνω.

Σε δέκα χρόνια θα παίζω ποδόσφαιρο, θα έχω παρέα και θα έχω σπίτι.

Student 4



Με λένε Ηλιάνα Μακρίδης

Γεννήθηκα 18 Απριλίου 2009

Ποιος-α είμαι?

Είμαι καλό στο κολύμπι, κολυμπάω στην παραλία στο Τολό στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Νομίζω ότι είμαι ευγενική, έξυπνη και φροντίζω τους ανθρώπους γύρω μου, και ακούω αυτά που έχουν να πουν. Μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. Μου αρέσει επίσης να κάνω βόλτες με την οικογένειά μου. Μου αρέσει να τρώω σπανακόπιτα.

Πράγματα που πρέπει να ξέρετε για μένα:

- Πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι μπορώ να διασχίσω τα μάτια μου.
- Πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι λατρεύω τα ρόλερ κόστερ.

Πράγματα στα οποία είμαι καλός/καλή:

- κολύμπι
- Τένις

Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στη ζωή μου είναι

- Η μαμά μου γιατί είναι πάντα εκεί για μένα και μπορώ να της μιλήσω για οτιδήποτε.
- Ο αδερφός μου γιατί παρόλο που παλεύουμε όταν δεν παλεύουμε, διασκεδάζουμε και ήταν εκεί για μένα.

Είμαι ευγνώμων για

- Είμαι ευγνώμων για την υγεία μου.
- Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου.

Εάν έκανα τρεις ευχές

1. Εύχομαι να πάω στην Ελλάδα φέτος.

2. Εύχομαι να τελειώσει κορονοϊός.
3. Εύχομαι η οικογένειά μου να είναι υγιής.

Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είμαι

1. Θα ήθελα να αποφοιτήσω από το κολέγιο.
2. Θα ήθελα να έχω έναν φίλο που αγαπώ.
3. Θα ήθελα να βρω δουλειά

Οι καλύτερες αναμνήσεις που έχω από το Ελληνικό σχολείο:

Η αγαπημένη μου δασκάλα ήταν η Κυρία Αργυρώ. Ήταν πολύ ωραία. Με άφησε να μιλήσω με τη φίλη μου στην τάξη. Επίσης στο τέλος του μαθήματος μας έδινε καραμέλες όπως αστέρια, σοκολάτα και τέτοια. Η Κυρία Αργυρώ ήταν σπουδαία δασκάλα.

Student 5



Θέλω να σας συστηθώ

Με λένε Άκη Σταμούλη και γεννήθηκα στο Άρλιγκτον τις 24 Σεπτεμβρίου.

Θέλω να νομίζω ότι είμαι ένα καλόκαρδο και έξυπνο αγόρι που ασχολείται πολύ με τα αθλητικά. Αγαπώ όλους γύρω μου και μου αρέσει να γελάω και να κάνω πλάκες με τους φίλους μου.

Μου αρέσει πολύ το μπέιζμπολ και είμαι ένας πολύ καλός παίχτης. Παίζω αυτό το παιχνίδι για 9 χρόνια.

Κάτι που πρέπει να ξέρετε για μένα είναι ότι όταν ήμουν στην Ελλάδα, στην Σαντορίνη, έκανα στην θάλασσα ψαροντούφεκο για πρώτη φορά και πέρασα φανταστικά. Μου αρέσει πολύ να ψαρεύω και πηγαίνω συχνά με τον παππού μου.

Εκτός από το μπέιζμπολ παίζω και είμαι πολύ καλός στο μπάσκετ.

Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στη ζωή μου είναι όλη μου η οικογένεια.

Είμαι ευγνώμων για την Ελληνική κληρονομιά μου. Επίσης που έχω την ευκαιρία να πηγαίνω ταξίδια συχνά στην Ελλάδα.

Εάν έκανα τρεις ευχές θα ήθελα,

1. Να ήμουν άφθαρτος (indestructible) και να μην παθαίνω τίποτα.
2. Να μην υπήρχε η αρρώστια του καρκίνου πουθενά στην γη.
3. Να μπορούσα να έδωνα ένα εκατομμύριο σε όλοι την οικογένεια μου και στους φίλους μου.

Σε δέκα χρόνια από τώρα θα ήθελα να είμαι παίκτης για τα Boston Red Sox.

Να κάνω πολλά λεφτά και να μπορώ να δίνω σε πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα (charities).

Οι καλύτερες αναμνήσεις που έχω από το Ελληνικό σχολείο είναι όταν μαζευόμασταν πολλά παιδιά μαζί. Μου άρεσε όταν κάναμε τις γιορτές και όταν πηγαίναμε με το σχολικό λεωφορείο σε σπίτια και καταστήματα και τραγουδούσαμε τα κάλαντα. Φέτος η 6τη τάξη και τα παιδιά από το πρόγραμμα του THELO μαζευτήκανε στο σπίτι μου. Περάσαμε πολύ ωράρια, παίξαμε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και κάναμε καλή παρέα. Έχω και έκανα πολλούς φίλους από το ελληνικό σχολείο που θα τους έχω για πάντα.